

Naam:
Guus Wesselink

Leeftijd:
68

Beroep:
Voormalig directeur van twee stichtingen tegen criminaliteit, nu gepensioneerd.

Woonplaats:
's-Hertogenbosch

Bijzonderheden:
Verzorgt de communicatie van vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome die in november 10 jaar bestaat.
'We willen mensen enthousiasmeren en informatie bieden over wandelen of fietsen naar Rome'.
www.pelgrimswegen.nl
Geeft samen met zijn vrouw Riet lezingen over pelgrimeren en schreef met haar twee boeken:
www.viervrijevoeten.nl

Totaal aantal kilometers:
'In het voorjaar passeerden we de 5.000 kilometer.'



Wandelt sinds: 'Mijn diensttijd. Toen als infanterist. Later met mijn vrouw in de Alpen. In 2013 gingen we met pensioen. Als een soort overgangsrite naar het rustigere, gepensioneerde leven, wandelden we naar Zuid-Italië. Sindsdien wil het lijf alleen maar lopen.'

Waarom wandelen: 'De vrijheid! Je ziet alles, ruikt alles, je spreekt mensen. Wandelen draait voor Riet en mij om natuur, cultuur en avontuur. Elke dag is weer nieuw: wat ga je tegenkomen? En het levert mooie vriendschappen op.'

Mooiste wandelervaring: 'De grote tocht, zoals we hem noemen, naar het Zuid-Italiaanse Pietrelcina via Rome. We deden de voordeur in 's-Hertogenbosch dicht, dronken nog iets met vrienden en familie in de stad en liepen toen de ongewisheid tegemoet. Die ervaring staat ons bij als de dag van gisteren. We hebben 2.200 kilometer gewandeld in vier maanden. Het was prachtig.'

Nooit weer: 'Ik kan zo niets bedenken. Het is natuurlijk minder leuk om twintig kilometer lang met een rugzak over een dijk te lopen terwijl het 35 graden is en er geen bomen of terrasjes zijn. Maar dat hoort erbij. Het schildert ook je ervaring.'

To do: 'Het Pieterpad. We lopen vaak in Italië. Maar ook in ons land is nog veel te ontdekken. Verder bekijken we per seizoen waar we zin in hebben.'